

Jubileumsårets Classic en blöt historia



Tävlingen avgjordes över två dagar 13-14 juni. Dagen började med hållande regn på Edenhof Golfklubb utanför Uppsala.

Guy och Robert förstod genast att Per och Gert hade valt denna helg på grund av vädret.

Det visade sig senare att de hade haft kontakt med SMHI under hela våren för att få så tuffa förhållanden som möjligt, vilket de också lyckades med.

Efter första dagens spel var de i en inte ointaglig ledning.

Efter det vi torkat upp efter den första dagens spel med 80 mm regn vidtog middag i klubbhuset i Gässvik, där deltagarna vart både mätta och glada och somnade relativt tidigt för att nästa dag spela färdigt tävlingen i bättre väder trodde vi...

Dag 2

Guy som är en klok man hade innan sänggåendet föreslagit att om vädret är av samma slag som dagen innan så ställer vi in och spelar färdigt en annan vacker dag, inget svar från motståndarna.

Vi vaknade av att regnet bara öste ner, Robert och Guy såg sin chans att få bättre förhållanden senare under sommaren.

Gert och Per tyckte att det skiner nog upp så efter en stadig frukost i stugvärmen så gav vi oss av till Hallstaviks golfklubb.

Väl framme så hade vi parkeringen för oss själva, banan var inte av stängd, med raska steg i regnet så kom vi till receptionen där en mycket trevlig ung man tog emot, vi frågade hur är banan, ja den är blöt men greenerna är bra.

Robert och Guy tänkte att nu så får vi åka hem, men det skulle visa sig att vi hade med en riktig säljtalang att göra, han föreslog, gör så här, gå nio hål ni behöver inte betala någon greenfee men om ni fortsätter så betalar ni.

Naturligt så skulle vi prova tyckte Gert och Per, okey då sa Robert och Guy.

Vår unge försäljare fick naturligtvis in greenfee, han fick sälja korv kaffe och handskar de blev ju blöta.

Per och Gert vann tävlingen det regnade den dagen 90 mm och vår unge säljare sålde till de fyra som besökte klubben den dagen för c:a 2000 kr

Grattis Per och Gert plötsligt så händer det